

't Darrasnootje

Maart

2025



zorg tielt 

WZC Deken Darras
GAW Residentie Ampe
& Huyse Darras

Inhoudstafel

Inhoudstafel	1
Spreuk van de maand.....	3
Activiteiten	4
Nieuwe bewoners	7
Interne verhuis	10
We namen afscheid.....	11
Jarigen in maart.....	22
Nieuwe personeelsleden.....	26
Rode Kruis.....	27
Kapel	28
Filmopnames in Deken Darras	29
Terugblik.....	30
Land van herkomst.....	32
Terugblik.....	36
Dagelijkse kost	39
Terugblik.....	41
Huisdier in de kijker	43
In beeld, door de jaren heen... ..	45
Terugblik.....	48
Week van de Beweging.....	51
Terugblik.....	56
Familiegroep dementie.....	58

Sfeerbeelden flatjes.....	60
Foto's uit de oude tijd	63
Terugblik.....	64
Kruiswoordraadsel.....	66
Woordzoeker.....	68
Wist je dat	69
Drankje van de maand	72
Moppentrommel	73
Oplossing kruiswoordraadsel.....	74
't Kamielke	75
Openingsuren en spreekuren.....	76

***Alle foto's kunnen besteld worden tijdens de fotoprojectie of via
een bestelbon te verkrijgen aan de receptie
(€ 0,39 per foto)***

Spreuk van de maand

Lente

ZELFS DE

ZON

is in de

WOLKEN



Activiteiten

Dinsdag 4 maart 2025

Namiddag CARNAVAL 'Proud to be Fout' Kom in je foute kleren meevieren!
Met OPTREDEN van De Kluivers in de PZ om 14u30
Trofee voor de 'foutste' outfit!

Woensdag 5 maart 2025

Voormiddag ASWOENSDAG: misviering in de PZ om 10u30

Donderdag 6 maart 2025

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 7 maart 2025

Namiddag KAARTING, TEERLING EN RUMMIKUB in de PZ om 14u30

Zondag 9 maart 2025

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30

Dinsdag 11 maart 2025

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u
BREICLUB in de PZ om 14u
BIB komt langs

Donderdag 13 maart 2025

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 14 maart 2025

Namiddag ACTIVITEIT in de PZ om 14u30

Zondag 16 maart 2025

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30

Maandag 17 maart 2025

Voormiddag DRUM JE FIT op De Lindelaan om 10u30

Dinsdag 18 maart 2025

Voormiddag DRUM JE FIT op De Kastanjelaan om 10u30

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u

BREICLUB in de PZ om 14u

Woensdag 19 maart 2025

Voormiddag DRUM JE FIT op De Beukendreef om 10u30

Namiddag VERJAARDAGSFEEST voor alle jarigen van de maand maart in de PZ om 14u30

Donderdag 20 maart 2025

Voormiddag DRUM JE FIT op De Wilgenstraat om 10u30

MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 21 maart 2025

Voormiddag LENTEONTBIJT op de afdelingen vanaf 8u

VOORLEESCLUB in de refter om 10u30

Namiddag BEWEEGESTAFETTE in de PZ vanaf 14u

Zondag 23 maart 2025

Voormiddag MISVIERING in de PZ om 10u30

Dinsdag 25 maart 2025

Namiddag WANDELEN bij mooi weer om 14u

BREICLUB in de PZ om 14u

Donderdag 27 maart 2025

Voormiddag MARKTBEZOEK bij mooi weer om 10u

Vrijdag 28 maart 2025

Namiddag MODESHOW: voorstelling nieuwe lente- en zomercollectie van New Milo in de PZ om 14u30

Op elke afdeling worden wekelijks activiteiten gegeven, deze worden meegedeeld via het weekschema.

De cafetaria is open voor de bewoners en familie tijdens de week en tijdens het weekend.

Dagelijks tussen 13u30 en 17u kunnen de bezoekers samen met de bewoner iets nuttigen in de cafetaria.



Nieuwe bewoners

Gabriël Verbeke

Kamer 63

Deken Darraslaan 17A bus 106
8700 Tielt

Echtgenoot van mevrouw
Anna Himpe

De Kastanjelaan



Hendrik Maes & Monique Wittevrongel

Kamer 121 & 116

Deken Darraslaan 17A bus 207
8700 Tielt

De Wilgenstraat



Michel Devooght

Kamer 21

Lindelaan 47
8700 Tielt

Echtgenoot van mevrouw
Christiane De Craemer

De Beukendreef



Monique Vande Maele

Kamer 17

Fonteinestraat 16
8700 Tielt

De Beukendreef



Odette D'hont

Kamer 137

Jan Vinckestraat 25
8700 Tielt

De Wilgenstraat



Interne verhuis

Anny Verbeke verhuisde van kamer 146 naar kamer 179 op de Lindelaan.



Anna Marie De Buysser verhuisde van kamer 108 naar kamer 103 op De Wilgenstraat.



VERHUISD!!



We namen afscheid

Godelieve De Brabandere

Godelieve, op 30 september 2020 mochten we je samen met je man Robert, verwelkomen bij ons in Het Beukenootje. We leerden je kennen als een warme, soms iets wat koppige vrouw. Maar wel eentje met een hart van goud. Als we 's morgens goeiemorgen zeiden, werden we steevast verwelkomd met je brede glimlach.



Lieveke, zoals we haar vaak aanspraken, was er graag bij als we eropuit gingen: naar de markt en achterna eentje gaan drinken of een pannenkoek gaan eten op de Poelberg. Ze stond altijd paraat om mee te gaan! Ook met muziek van vroeger konden we Godelieve bekoren. Ze zong vaak mee met klassiekers als 'daar bij die molen' en 'twee ogen zo blauw'. Maar het meest genoot ze toch wel van de bezoeken van haar kinderen. Vaak deden ze eerst een korte wandeling en erna gingen ze steevast hun koffietje drinken in de bar.

Hoewel we de laatste maanden merkten dat Godelieve stilletjes aan achteruit ging, hebben we ze vrij onverwachts moeten afgeven. Op zaterdag 1 februari is ze in het bijzijn van haar kinderen vredig heengegaan.

Lieve Godelieve, rust zacht maar weet dat we je warme persoonlijkheid nog steeds missen in de woonkamer!



Monique Van de Cappelle

Monique Van de Cappelle kwam op De Lindelaan wonen op 5 oktober 2020. In volle coronatijd nam zij haar intrek bij ons wat een verhuis zeker niet evident maakte. Haar man bleef thuis wonen al stierf hij onverwacht korte tijd later. Monique kwam hier wonen omdat het niet zo goed was met haar gezondheid. Ze had veel ondersteuning, rust en veiligheid nodig en die probeerden wij haar te bieden.



Monique en haar man hadden geen kinderen, wat haar veel verdriet bezorgde. Gelukkig was er de liefde en vriendschap van haar broer en zussen. Monique werkte als naaister bij Van der Meeren, later Del Lago genoemd. Haar zus Lilianne was daar chef en al de zussen van Monique werkten daar, behalve Sonja. Met Sonja bracht ze ook veel tijd door bij schoenen Blyaert. Sonja werkte daar en Monique mocht daar op vrijdag vertoeven en dan achteraf gingen ze mossels eten. Ze ging samen met haar familie en vrienden op reis naar onder andere Spanje en Italië. Of ze gingen luisteren naar Will Tura en meer dan 20 jaar gingen ze ook naar optredens van Christoff.

Monique bleef heel veel teksten meezingen van bekende liedjes, die zaten heel diep verankerd in haar geheugen. Was ze onzeker of onrustig dan bracht muziek rust en vertrouwen. Dan begonnen haar voeten te wiegen en haar schouders te draaien. Soms zachtjes en soms in een fluistering zong ze perfect met de liedjes mee. Ze had ook veel goede herinneringen aan de uitstappen naar zee. Wekelijks waren de drie zussen, Monique, Sonja en Laureine te vinden in Oostende of Blankenberge.

Het contact met Monique verliep niet altijd even gemakkelijk. Het was voor iedereen wat zoeken om haar in warmte en rust te bereiken. Toen Monique in het begin bij ons was kwam ze graag en veel onder de mensen, later werd dit moeilijker. Toch legde ze vaak een hand op je arm om nabijheid te vinden.

Monique is zachtjes ingeslapen nadat ze nog bezoek kreeg van haar geliefde broer en zussen en dit op 8 februari 2025.

Marie Thérèse Verhelle (Moeke Trees)

Marie Thérèse Verhelle, maar zo noemden we je eigenlijk nooit. We noemden je altijd 'Moeke Trees', wat naar je werk verwees. Je zorgde immers voor meer dan 160 kindjes, een carrière van meer dan 40 jaar als 'Moeke Trees', tot je 81^{ste} verjaardag. Je maakte zelfs een bevalling mee!



Ze woonde ietsje langer dan 5 jaar bij ons, sinds 16 december 2019. De kamer werd je eigen plekje waar je eigenlijk bijna met geen stokken buiten te krijgen was. Iedereen was wel altijd welkom om te praten over kinderen, kleinkinderen of huisdieren, maar ook over het verleden of over de actualiteit. Zelf kende je bij je familie het nodige verlies en verdriet. Gelukkig had je warme contacten om troost te vinden. Met veel zorg besteedde je aandacht aan je uiterlijk, je kapsel, passende kledij en make-up, samen met je dochter Guy-Anne.

De tv zorgde voor de nodige ontspanning, je at al eens graag een frietje van de frituur, en je keek uit naar het vele bezoek van je dochter en familie, van je vriendin of van je burens uit De Lindelaan.

Af en toe was je al eens uit een serieuze gezondheidsdip gesparteld, we dachten dat het je nu ook wel zou lukken. Moeke Trees is overleden op zondag 9 februari 2025.

Ze werd 91 jaar.



Dally Taillie

Dally Taillie kwam hier wonen op 24 december 2024. Dolly werd geboren te Oostrozebeke op 27 april 1934. Haar ouders waren Médard Taillie en Maria Papijn. Dally was de 4^{de} in de rij van 7 kinderen, 4 meisjes en 3 jongens. Médard was zelfstandig en deed vervoer van kolen met paarden. Ook hadden ze café 'Vrij Polen' in Oostrozebeke. Dally mocht naar school gaan tot haar 16^{de}. Eerst volgde ze de dagschool te Oostrozebeke. Daarna heeft ze 2 jaar middelbaar gevolgd te Ingelmunster om te leren hoe je zelfstandig kan worden. Dan volgde ze nog de naaischool te Waregem. Ze leerde Gilbert Hoste kennen waar ze mee huwde op haar 21^{ste}. Gilbert deed vlasvervoer vanuit de Walen. Hij was ook bookmaker te Kuurne en dit voor paarden en ook voor coureurs. (dus mensen deden een bod op het winnende paard of coureur). Ook deed hij administratie voor een bedrijf te Waasmunster. Dally heeft altijd een café gehad op de markt te Tielt, namelijk café De Hert. Later werd dit Charlies. Samen hadden ze twee kinderen, Christiaan en Mieke. Haar man is plots gestorven toen Mieke 16 jaar was. In 2000 is Dally gestopt met café. Dally heeft 4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. We kenden Dally als iemand héél bijzonder. Ze was zeer geïnteresseerd in de persoon die achter elke medewerker zat.

Dally is zeer kort bij ons verbleven. Ze overleed op 10 februari 2025 op 90-jarige leeftijd.



Leona Neetesonne

Leona werd geboren op 5 oktober 1940. Ze leerde Willy Verheye kennen tijdens een wandeling met haar nichtjes, ze was toen 17 jaar. Na 3 jaar verkering stapten ze in 1960 in het huwelijksbootje. Ze kregen samen 2 kinderen, Eddy en Corine.

In de zomer van 2019 kwam Leona bij ons op De Bolsterdreef wonen. We zullen haar niet snel vergeten want Leona, was Leona... 't Was niet altijd makkelijk, ze liep soms verloren in haar eigen gedachten.



Maar... Er waren ook héél veel goede dagen! Dan kon je zo veel leuke hebben met haar, dan was ze warm, intens, attent en lief. Ze hield van muziek en dansen en leefde helemaal op tijdens zo'n momenten. Ze ging er letterlijk van stralen!

Ze was ook een pientere vrouw, quizen en kruiswoordraadsels, manielen, ze kon het allemaal. Breien in de breiclub, geregeld een crèmeke of een zakje chips gaan nuttigen in de bar, helpen met de afwas, gaan markten of wandelen... Leona was er graag bij. Wanneer ze ons zag was haar eerste vraag steevast: 'Is 't er iets te doen vandaag?' of 'mag ik mee?'. Alles wat ze kon nam ze mee, 't was een echte levensgenieter.

Het afscheid kwam sneller dan verwacht... We zullen haar missen!
Leona werd 84 jaar.



Roger Devlieger

Roger Devlieger en zijn vrouw Antoinette De Volder kwamen op 29 april 2024 op de Lindelaan wonen. Ze zijn tot op hoge leeftijd thuis kunnen blijven wonen, ze waren beide 98 jaar op het moment van de verhuis. Mede dankzij de goede zorgen van hun familie, zo vertelt Antoinette ons graag. Die familie zijn 2 zonen en 1 dochter en hun kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. De verhuis naar het woonzorgcentrum was een heel moeilijke stap voor hen. Ze hielden ervan samen knus in de zetel, herinneringen op te halen aan de goede oude tijd.



Iedereen was steeds welgekomen voor een gezellig praatje, zelf op pad gaan deden ze echter niet veel. Roger was de persoonlijke DJ van zijn vrouw maar ook de medebewoners en het personeel konden zijn muziekkeuze die hij bediende via de computer wel smaken! Ze keken ook graag op die computer naar de familiefoto's. Vroeger genoten ze van uitstapjes naar zee van Knokke tot de Panne. Toen de kust ontdekt was verlegden ze hun grenzen naar de bossen. Kwestie van nieuwe horizonten te ontdekken. Hier genoten ze vooral van het samenzijn met elkaar en van de vele bezoeken van familie.

Roger was al enkele keren erg ziek geweest maar kwam er telkens terug bovenop, tot op 13 februari. Roger is in het bijzijn van zijn vrouw en familie zachtjes ingeslapen. We zijn er van overtuigd dat in jullie prachtige hechte familie, Roger verder blijft leven.



Marie Thérèse Defauw

Marie Thérèse Dafauw is geboren in Tielt op 1 september 1932. Ze ging tot haar 16de naar het Sint-Jozefinstituut en volgde de richting naaien. Na haar studies hielp ze mee in de textielwinkel van haar ouders in de Hoogstraat. Ze stond er in de winkel en voerde er ook naaiwerken uit. Ze was getrouwd met Jozef De Baets en samen hadden ze vier kinderen. Ze was tevens grootmoeder van 12 kleinkinderen.

Marie Thérèse kwam anderhalf jaar geleden hier bij ons wonen in De Wilgenstraat. We kenden haar allemaal als een warm en zorgzaam persoon. Dagelijks kwam er familie op bezoek. Kiné , Rummikub, bingo en kruiswoordraadsels waren haar meest geliefde bezigheden. Daarnaast genoot ze ook van de stilte in haar kamer.

Marie Thérèse is op 14 februari 2025 in het bijzijn van haar familie van ons heengegaan. Ze werd 92 jaar.



Eliane Saelens

Eliane Saelens is geboren op 17 juni 1951. Haar ouders hebben altijd voor haar gezorgd. Toen haar ouders gestorven zijn, heeft er er nog een tijdje alleen gewoond. Daarna is ze verhuisd, naar een appartement in de Oude Stationsstraat.



Anderhalf jaar geleden kwam ze bij ons wonen in De Wilgenstraat. Ze was graag omringd door de mensen. Ze was bijna altijd aanwezig bij de activiteiten en tijdens de maaltijdmomenten vertoefde ze graag in de leefruimte tussen de andere bewoners. Ze was ook zeker niet verlegen voor een mopje. Daarnaast kon ze ook heel erg genieten van de uitstappen die we organiseerden. Haar buurvrouwen Kathelijne, Sandy en vriendin Mieke kwamen vaak op bezoek bij haar.

Eliane is rustig overleden op 15 februari 2025. Ze werd 73 jaar.



Herman Verhooghe

Herman Verhooghe werd geboren te Schuiverskapelle op 25 september 1924. Hij kwam op 99-jarige leeftijd bij ons wonen op 2 februari 2024.

We kenden hem als een vader, grootvader en weduwnaar die zeer geliefd was onder zijn naasten. Herman was altijd vriendelijk en respectvol naar iedereen toe! Hij was niet graag alleen en was graag bij de andere bewoners in de leefruimte. Wanneer “zijn volk” op bezoek kwam, was hij blij en tegelijkertijd een beetje weemoedig! Dit gevoel kwam af en toe naar boven wanneer we vragen stelden over zijn leven op de boerderij, zijn jeugd wanneer hij soldaat moest zijn. Hij had een aimabele houding en je kon niet anders dan sympathie voor hem opbrengen.

Zijn familie heeft hier nog samen met hem zijn 100ste verjaardag kunnen vieren in intieme kring, waar hij heel blij mee was.

Herman is in het bijzijn van zijn toegewijde familie zachtjes heengegaan op 20 februari 2025.



Paula De Keyser

Op dinsdag 15 oktober 2024 namen Paula en Daniël hun intrek in De Lindelaan. Kamer 184 en 166 werden hun nieuwe stekje. Ze leerden elkaar kennen op een bal in Aarsele, trouwden en bleven hun hele leven in Aarsele wonen tot ze naar het woonzorgcentrum verhuisden. Ze kregen twee zonen en drie kleinkinderen. Paula werkte in de breifabriek en ook bij de apotheker in Aarsele, daar vertelde ze graag over. Daniël werkte bij de belastingen.



Paula stond steeds paraat voor de kleinkinderen. Elke middag mochten ze lekker gaan eten bij oma en opa, het was precies zoals op restaurant, ze mochten kiezen wat ze aten. Toen er meer vrije tijd was ging Paula al eens graag naar Lourdes, ze is maar liefst zes keer geweest! Of Paula ging op uitstap met de bus, maandelijks ging ze er op uit. Door corona viel dit jammer genoeg helemaal stil. Thuis wonen werd moeilijker en ze besloten naar het wzc te verhuizen. Paula leerden we kennen als een rasechte Aarselse, haar accent loog er niet om. Het was voor Paula aanpassen bij ons, het ging beetje bij beetje. Ze sprak ons aan met lievekes en had ons graag in haar nabijheid. Dat gaf haar rust en een veilig gevoel. De zonen kwamen regelmatig langs en hun bezoek deed haar goed. Paula voelde zich regelmatig niet zo goed, ze bleef steeds meer op de kamer en dat heel graag in haar warme bedje.

Paula sliep rustig in op 21 februari 2025. Ze werd 89 jaar.



Jacqueline Van den Thooren

Jacqueline Van Den Thooren en haar man Norbert Strobbe kwamen op 17 augustus 2023 bij ons wonen. We voelden wel een beetje spanning want het koppel kan niet horen. Op voorhand begonnen we te oefenen met gebaren voor goeiemorgen, goeie avond, graag gedaan maar ook de gebaren voor koffie, melk, soep. Er ging een andere wereld voor ons open, die van Jacqueline en Norbert. Beetje bij beetje leerden we hen beter kennen, dochter Chantal gaf ons daarin de nodige ondersteuning.



Jacqueline en Norbert leerden elkaar kennen in 1959. Daar ze beiden doof zijn was een spontane ontmoeting in die tijd niet evident, de kennismaking gebeurde per brief. Jacqueline woonde immers in Gent en Norbert in Tielt. Jacqueline werkte in Gent in de haute couture nadat ze tot haar 18de school liep bij de zusters van Liefde. De liefde bracht haar naar Tielt waar ze even bij Van Maele gewerkt heeft en stopte met werken wegens gezondheidsredenen en de geboorte van dochter Chantal. Jacqueline zorgde met veel liefde voor Chantal, Norbert ging werken o.a. schoenen maken bij Vereecke en later ook bij drukkerij Lannoo en dat tot zijn pensioen.

Sinds hun pensioen zijn ze veel weg geweest, ze gingen op reis, naar de dovenbijeenkomsten en hadden vele hobby's. In het woonzorgcentrum was het voor ons wat zoeken naar aangepaste activiteiten. Jacqueline had naast het doof zijn ook problemen met haar ogen. We betrokken haar bij feestjes met lekkere zoete traktaties, gaven haar warme zorg en we namen de tijd om oprecht contact te maken en haar beter te leren kennen. Op de een of andere manier had Jacqueline het talent ons te herkennen en aan te voelen. Zo konden we toch op een gepaste manier helpen en er voor haar zijn. Jacqueline was heer royaal met dank je wel of merci, het gebaar voor graag gedaan konden we goed gebruiken! Norbert dicht bij haar bracht rust en vaak ook duidelijkheid. Net als de bezoeken van Chantal en familie. Met hen kon ze herinneringen ophalen en verlangens of bezorgdheden uitwisselen.

Beetje bij beetje zagen we Jacqueline zwakker worden. Op zondagavond 23 februari 2025 is Jacqueline in het bijzijn van haar dochter ingeslapen, ze werd 89 jaar.

Bij vragen of mijmeringen over het leven kan je steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling of op de sociale dienst

Jarigen in maart

Jarige bewoners in maart 2025

Afdeling De Beukendreef

Anna Vandendriessche	28 maart 1943	82 jaar
----------------------	---------------	---------

Afdeling Het Beukenootje

Francine Denolf	3 maart 1949	76 jaar
-----------------	--------------	---------

Jozef Dhont	9 maart 1938	87 jaar
-------------	--------------	---------

Jeanine Vandewalle	16 maart 1945	80 jaar
--------------------	---------------	---------

Paul De Soete	27 maart 1939	86 jaar
---------------	---------------	---------

Afdeling De Kastanjelaan

Marie Josephe Lootens	24 maart 1945	80 jaar
-----------------------	---------------	---------

Paula Dierckens	26 maart 1941	84 jaar
-----------------	---------------	---------

GELUKKIGE
VERJAARDAG

Afdeling De Wilgenstraat

Viviana Deblauwe	2 maart 1952	73 jaar
Anna Marie De Buysser	3 maart 1944	81 jaar
Henriette Vandeweghe	7 maart 1937	88 jaar
Palmer Van de Ginste	26 maart 1934	91 jaar

Afdeling De Lindelaan

Marcel De Coninck	10 maart 1945	80 jaar
Gabriëlla Vandewoestyne	20 maart 1931	94 jaar
Ernestine Bardoel	27 maart 1930	95 jaar

Residentie Huyse Darras

Vera Mestdag	11 maart 1943	82 jaar
--------------	---------------	---------

Residentie Ampe

Roger Maes	11 maart 1945	80 jaar
------------	---------------	---------

GELUKKIGE
VERJAARDAG

Jarige vrijwilligers in maart 2025

Severine Lannoo	1 maart 1976	49 jaar
Carine Vanluchene	5 maart 1957	68 jaar
Roger Maes	11 maart 1945	80 jaar
Nicole Gistelinck	12 maart 1955	70 jaar
Marc Vansteenuyse	19 maart 1951	74 jaar

Jarige personeelsleden in maart 2025

Güler Sahin Schoonmaakster	3 maart 1973	52 jaar
Sven Buyse Keukenmedewerker	4 maart 1999	26 jaar
Sabine Delmotte Zorgkundige De Lindelaan	8 maart 1964	61 jaar
Lien De Backer Verpleegkundige De Kastanjelaan	16 maart 1988	37 jaar
Hilde Saelens Schoonmaakster	17 maart 1969	56 jaar
Kristel Vander Linden Verpleegkundige De Beukendreef	19 maart 1967	58 jaar
Ilse Degrieck Zorgkundige De Beukendreef	19 maart 1991	34 jaar

Filip Maes Technische dienst	20 maart 1963	61 jaar
Kayleigh De Soete Keukenmedewerkster	21 maart 2002	23 jaar
Vanessa Verbrugge Kok	21 maart 1981	44 jaar
Ann Naert Verpleegkundige De Kastanjelaan	24 maart 1965	60 jaar
Wouter Terryn Kinesitherapeut	25 maart 1977	48 jaar
Annelien Mareel Zorgkundige De Lindelaan	28 maart 1944	31 jaar
Sabine Naert schoonmaakster/bar	29 maart 1967	58 jaar
Rabia Nalli Zorgkundige De Beukendreef	30 maart 1981	44 jaar

GELUKKIGE
VERJAARDAG

Nieuwe personeelsleden

Céline Rosselle startte op 3 februari 2025 als zorgkundige op De Lindelaan.

Cindy Wielfaert startte op 10 februari 2025 als verpleegkundige op De Beukendreef.

Emmy Van Compernelle startte op 17 februari 2025 als administratief medewerker onthaal in het woonzorgcentrum.

Welkom bij ons thuis!



Rode Kruis

zorg tielt 

**SCHENKT
ROLLATORS**

aan



**Rode Kruis
Vlaanderen**

Tielt-Ommeland



Heb je thuis nog een rolstoel of rollator
in goede staat die niet meer gebruikt wordt?
Wil je die graag schenken aan het Rode Kruis ?

Neem dan contact op met
de kine van WZC Deken Darras.

Wij verzamelen deze rollators en rolstoelen
zodat het Rode Kruis deze dan gebruiken
voor hun projecten in Ukraïne.

Kapel

Beste bewoners

Misschien hebben jullie al gemerkt dat er enkele stoelen uit de kapel zijn weggehaald en dat er mobiele schermen staan. We willen jullie geruststellen dat de kapel nog steeds een plek blijft voor bezinning, gebed, troost en rust.

Over de middag kunnen er medewerkers aanwezig zijn die hier hun pauze in alle rust doorbrengen. We begrijpen dat de kapel een bijzondere plaats is voor velen van jullie, en we beloven dat de rust en sereniteit van deze ruimte gerespecteerd blijven.

Dank voor jullie begrip.



Filmopnames in Deken Darras

Filmopnames in WZC Deken Darras!

Op **17, 18 en 19 maart** wordt ons woonzorgcentrum het decor voor de opnames van de Vlaamse film '**DUST**'.

Deze film, geregisseerd door **Anke Blondé** en geschreven door **Angelo Tijssens**, is gebaseerd op het verhaal van de opkomst en ondergang van spraaktechnologiebedrijf **Lernout & Hauspie**.

Waar gaat de film over? 'DUST' speelt zich af op één dag en volgt twee succesvolle West-Vlaamse zakenmannen die geconfronteerd worden met de onthulling van hun frauduleuze praktijken. Terwijl hun imperium instort, worstelen ze met het verlies van het spaargeld van familie en vrienden.

Een cruciale scène speelt zich af in een woonzorgcentrum, en WZC Deken Darras werd gekozen vanwege de authentieke uitstraling en sfeer. Dit is een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen van een Vlaamse filmproductie!

Waar en wanneer wordt er gefilmd? De filmploeg zal voornamelijk werken in de **Beukendreef, bij de kineruimte, in de gang van het kapsalon en in de inkom**. Op **maandag** wordt alles klaargezet, op **dinsdag** worden de opnames gemaakt en zullen er ongeveer **40 mensen** aanwezig zijn! Op die dag zullen ze de kapel gebruiken als kleedruimte. De kapel zal dus niet toegankelijk zijn. Op **woensdag** wordt alles weer opgeruimd.

Wat betekent dit voor ons? Tijdens de opnamedagen zal er mogelijk enige impact zijn op onze dagelijkse werking. We doen er alles aan om eventuele hinder tot een minimum te beperken en rekenen op jullie begrip en medewerking om dit bijzondere project succesvol te laten verlopen.

We kijken ernaar uit om deze bijzondere ervaring met jullie te delen!

Terugblik

Vette darmen in de PZ voor de Lindelaan en De Wilgenstraat

04.02.25





Land van herkomst

In deze rubriek brengen we iedere maand het 'Land van Herkomst'. We geven wat meer uitleg over het land van herkomst van één van onze medewerkers in het woonzorgcentrum. Deze maand brengen we jullie Kosovo, waar de roots van **Dona Ujkani** liggen, verpleegkundige op De Wilgenstraat.

Kosovo



Kosovo grenst aan Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië en Servië. De hoofdstad van Kosovo is Pristina. De munteenheid van Kosovo is de euro.

Kosovo heeft een oppervlakte van 10.908 km² en telt ruim 1,8 miljoen inwoners. Er zijn twee hoofdvlaktes in Kosovo. Het bekken van Metohija is in het westen van Kosovo gesitueerd en de vlakte van Kosovo beheerst het oostelijke deel.

Een groot deel van de oppervlakte van Kosovo is bergachtig. Het Šargebirje ligt in het zuiden en zuidoosten, op de grens met Noord-Macedonië. Dit is een van de populairste toeristische gebieden en skigebieden van de regio, met Brezovica en Prevala als de belangrijkste toeristencentra.



De hoogste bergen van Kosovo, inclusief de hoogste berg Gjeravica (2656 m) , liggen in het westen op de grens van Albanië en Montenegro. Deze bergen behoren tot de Albanese Alpen.

Er zijn enkele noemenswaardige rivieren en meren in Kosovo, oa. de Witte Drin in het westen, de Sitnica in het midden, de bovenloop van de Zuidelijke Morava in het uiterste oosten en de Ibar in het noorden. De grootste meren zijn het meer van Gazivoda (380 miljoen m³) in het noordwesten, het meer van Radoniq (113 miljoen m³) in het zuidwesten, het meer van Batllavë (40 miljoen m³) en het meer van Badovci in het noordoosten.

De meeste Kosovaren zijn moslim en een klein gedeelte zijn christen. De betrekkingen tussen de Albanese moslim- en Albanese katholieke gemeenschappen in Kosovo zijn goed; beide gemeenschappen hebben echter weinig of geen relaties met de Servisch-orthodoxe gemeenschap. Over het algemeen definiëren de Albanezen hun etniciteit door taal en niet door religie, terwijl religie een onderscheidend identiteitskenmerk weerspiegelt onder de Slaven van Kosovo en elders.

De officiële talen van Kosovo zijn Albanees en Servisch en de instellingen verbinden zich ertoe te zorgen voor een gelijk gebruik van deze twee officiële talen van Kosovo. Gemeentebesturen hoeven slechts één van de twee talen te spreken in een professionele omgeving en volgens de commissaris voor taal van Kosovo, Slaviša Mladenović, heeft geen enkele overheidsorganisatie al haar documenten in beide talen beschikbaar.

Het onderwijs voor het basis-, secundair en tertiair niveau is overwegend openbaar en wordt ondersteund door de staat, gerund door het ministerie van Onderwijs. Het onderwijs vindt plaats in twee hoofdfasen: het basis- en voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.

De Kosovaarse keuken onderscheidt zich door veelzijdige culinaire invloeden die zijn afgeleid van Balkan-, mediterrane en Ottomaanse tradities. Deze combinatie weerspiegelt de diverse historische en culturele contexten van Kosovo en benadrukt tegelijkertijd het Albanese erfgoed. Een belangrijk aspect van deze traditie is het principe van gastvrijheid, zoals verwoord in de

Kanun, dat verschillende aspecten van sociale interacties en praktijken begeleidt. Met name het idee "het huis van een Albanees behoort toe aan God en aan de gast" onderstreept de hoge waardering voor het behandelen van gasten met respect en vrijgevigheid.

Enkele typische gerechten zijn:

Fila is een Albanees gerecht dat typisch is voor de keuken van Kosovo. Het bestaat uit meerdere crêpe-achtige lagen geborsteld met room en geserveerd met zure room en boter. De naam vertaalt zich naar "offer". Fila is bereid in de vorm van de zon, ook met zonnestrallen.

Pite, een hartige taart gevuld met een mengsel van vlees, kaas of spinazie, wordt in heel Kosovo vaak gegeten als een stevige maaltijd.

Een ander populair gerecht is Byrek, een schilferig gebakje dat kan worden gevuld met een verscheidenheid aan ingrediënten, waaronder vlees, spinazie of kaas, en vaak wordt bereid in ronde pannen.

Qebapa zijn met de hand gerolde worstjes, traditioneel gemaakt van een mix van rundergehakt en ander vlees, gekruid met een mix van kruiden zoals knoflook en zwarte peper. Ze worden vaak geserveerd naast versgebakken brood, rauwe uien en ajvar, een populaire hartige spread van rode peper, aubergine en knoflook die bij het gerecht past.

Petulla, of gefrituurde deegballen, ook wel Llokuma genoemd, worden vaak besprenkeld met honing of bestrooid met suiker.

Reçel, een soort fruitconserven, wordt gemaakt van verschillende soorten fruit en wordt vaak gebruikt als smeersel op brood.

Bakllavë is een traditioneel dessert in Zuid-Europa, bestaande uit lagen filodeeg gevuld met noten en besprenkeld met honing dat vaak wordt geserveerd voor feestelijke gelegenheden. Een ander opmerkelijk dessert is Trileçe, een biscuitgebak gedrenkt in een mix van drie soorten melk en bedekt met karamel.





De koffiecultuur van Kosovo vertegenwoordigt een levendig en essentieel aspect van het dagelijks leven en functioneert als een hoeksteen voor sociale interacties en gemeenschappelijke bijeenkomsten. In Kosovo symboliseert koffie gastvrijheid en gemeenschap en nodigt zowel de lokale

bevolking als bezoekers uit om met elkaar in contact te komen. Vaak vergezeld van traditionele zoetigheden en gebak, omvat de bereiding van koffie meestal een cezve, een traditionele pot voor het zetten van fijngemalen koffie. Deze methode benadrukt het ceremoniële karakter van de koffiebereiding. Gastheren zijn er trots op hun gasten het beste brouwsel te serveren, wat het belang van gastvrijheid benadrukt. Het delen van koffie bevordert zinvolle gesprekken tussen individuen, waarbij mensen verhalen vertellen en discussies over het leven aangaan.

Wijn wordt van oudsher in Kosovo geproduceerd. Het belangrijkste hart van de Kosovaarse wijnindustrie ligt in Rahovec. De belangrijkste cultivars zijn Pinot noir, Merlot en Chardonnay. Kosovo exporteert wijnen naar Duitsland en de Verenigde Staten.



Bron: wikipedia

Terugblik

Valentijnsdessertje op de kamer

14 februari 2025







Dagelijkse kost

Dinsdag 18 februari kwamen koks Séverine en Vanessa samen met bewoonster Annie Bouchot om haar lievelingsgerecht klaar te maken in de personeelsrefter. Het was een leuke manier om de bewoner beter te leren kennen. Op het menu stond 'gehakt met witloof à la Bouchot' met aardappelpuree. Het gerecht doet het goed bij Annie en haar familie. Het recept is nog van de mama van Annie.

Witloof met gehakt à la Bouchot

Ingrediënten

- ✚ 4 stronkjes witloof
- ✚ 1 kg gehakt
- ✚ 1 ei
- ✚ Peper en zout
- ✚ Water en groentebouillon
- ✚ Paneermeel
- ✚ boter

Bereiding

1. Was de stronkjes witloof en snij de bittere kant uit onderaan. Hou 4 blaadjes witloof over.
2. Maak het gehakt op met wat peper, zout, eigeel en paneermeel en meng alles goed door elkaar.
3. Neem een stronkje witloof, doe er een laagje gehakt over maar zorg dat er nog witloof te zien is. Bind alles vast met een keukentouw.
4. Bak aan elke kant in een braadpan met boter, doe er dan een deksel op en voeg wat groentebouillon toe tot het witloof gaar is.
5. Dien op met puree.



1



2



3



4



5



Smakelijk!

Terugblik

Jimmy bakt een Valentijnsbûche op De Kastanjelaan

20 februari 2025





Huisdier in de kijker

door Marieke Coudenys

Op een zekere zonnige zaterdag namiddag kwam ik terug met de fiets van het werk. We hadden een fijne activiteit gehad in ons woonzorgcentrum. De Accomusicband had ons de hele namiddag ondergedompeld in de accordeonmuziek! Mijn vriend Brecht vroeg me om mijn helm die ik draag tijdens het fietsen af te doen en mee te komen naar zijn auto.

Ik dacht, wauw, een verrassing, ik krijg een nieuwe helm!!! Wat ik in de auto zag was echter alles behalve een helm. Het was piepklein en zwart met wit, een puppy'tje. Oei, en duizendmaal oei, dacht ik, wat nu?? En Brecht die stond stralend naast mij.

Intussen zijn we meer dan 9 maanden verder. De puppy van drie maand kreeg de naam Xippe en bleek een Franse bulldog te zijn. Intussen gaat hij overdag naar de "crèche", dat is bij Brecht zijn mama. 's Morgens gaat hij naar daar en 's avonds komt hij terug thuis. Hij ging ook twee keer per week naar school, de hondenschool. Waar hij in het begin maar heel kleintjes afstak tussen de Duitse herders, labradors en Golden Retrievers, stond hij later goed zijn mannetje.

Hij krijgt wel elk speeltje stuk, ook die die niet stuk te krijgen zijn... Hij kan intussen al flink wandelen en ziet heel graag kinderen. Hij geniet echt om samen met hen te spelen. Ik hoopte dat hij klein en licht zou uitgroeien. Er zijn Franse bulldog's die maar negen kilo wegen maar dat zal niet bij Xippe zijn. Hij weegt nu ongeveer 14 kilo, als dat maar niet in stijgende lijn op dit tempo blijft doorgaan... . Hij leert leven met 2 katten, loslopende kippen in de tuin en onze 2 ganzen. Met veel overgave likt hij je hele gezicht af. En je bent zeker zijn favoriet als je eten in de buurt hebt, hij hoopt om te delen in de brokken... Maar we zijn streng en houden ons aan het voorgestelde voedingsschema. Xippe mag immers geen trappen doen en bij ons kom je enkel in de tuin via een trap. Dus willen wij hem nog kunnen dragen, moet zijn gewicht onder controle blijven.

Xippe kwam al op bezoek in het woonzorgcentrum, hij kreeg veel aandacht en aaike. En hij..., trok hem daar weinig van aan, het eten op de grond trok veel meer zijn aandacht... , typisch....



Xippe, de Franse Bulldog van Marieke.



In beeld, door de jaren heen...

Even terug in de tijd gaan naar bekende en minder bekende personen die de laatste 50 jaar overleden zijn in de maand maart.



Hendrik Johannes (Johan) Cruyff, geboren in Amsterdam op 25 april 1947 was een Nederlands profvoetballer en voetbaltrainer. Cruyff wordt wereldwijd erkend als een van de beste voetballers aller tijden.

Driemaal werd hij verkozen tot Europees voetballer van het jaar en ook won hij drie keer de Europacup I. Dit laatste deed Cruyff met Ajax, waar hij gold als de leider en ster van het elftal. In 1974 bereikte Cruyff als aanvoerder van het Nederlands elftal de finale van het WK, waarin met 2-1 werd verloren van West-Duitsland.

Na een twintigjarige carrière als voetballer, waarin hij als prof voor clubs in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten speelde, legde Cruyff zich in 1985 toe op het trainerschap.

Hij overleed aan zijn ziekte op 24 maart 2016 op 69-jarige leeftijd in het Hospital Sant Pau in zijn woonplaats Barcelona.



Miguel Van Damme, geboren in Gent op 25 september 1993 en overleden in Roeselare op 29 maart 2022 was een Belgisch voetballer die als doelman speelde. Hij speelde bij Cercle Brugge en genoot zijn opleiding bij KSK Maldegem. Hij overleed op

28-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Op zijn negentien jaar vertrok Van Damme naar Cercle Brugge als derde doelman. Hij debuteerde op 5 april 2014 in de Jupiler Pro League in Play-Off 2.



Ferdinand Julia Jozef (Nand) Buyl, geboren te Antwerpen op 12 februari 1923 en in Brussel op 24 maart 2009 overleden op 86-jarige leeftijd. Hij was een Vlaams acteur en regisseur en wordt gezien als een van de pioniers van de Vlaamse theater-, televisie- en filmwereld.

Toen Nand Buyl slechts zeven jaar was, speelde hij al rolletjes in operettes en opera's. Hij zong in die periode ook bij het koor van de Antwerpse Opera. Toen hij 11 was (in 1934) speelde hij in de eerste verfilming van De Witte. Hij was ook bekend als detective Axel Nort, speelde ook rol in oa. Schipper naast Mathilde, het zwaard van Ardoewaan, flikken, thuis...



Nora Steyaert, geboren in op Gent, 5 juni 1932 en overleden op 88-jarige leeftijd te Brasschaat op 11 maart 2020. Ze was een Vlaamse televisiepresentatrice en -omroepster bij de publieke omroep BRT.

Nora Steyaert begon haar carrière in 1953 bij de Nederlandstalige afdeling van het toenmalige NIR dat net met het uitzenden van televisieprogramma's gestart was. Samen met Paula Sémer en Terry Van Ginderen was Steyaert een van de eerste drie omroepsters.

Vanaf 1958 tot 1967 presenteerde Steyaert samen met Bob Boon jeugdprogramma's zoals Kijk uit en Tienerklanken. In 1966 presenteerde ze de televisieshow Eenmaal per jaar.



Emiel Goelen, geboren te Bonheiden op 4 september 1946 en te Keerbergen op 1 maart 2015 overleden op 69-jarige leeftijd. Hij was een televisiepresentator en mediafiguur voor de VRT. Hij presenteerde jarenlang samen met Rita Van Neygen het

consumentenprogramma 'Op de koop toe'. Hierbij werd hij bekend met de uitspraak, "U kijkt toch ook?", waarbij hij naar de kijker wees. Dit werd later door meerdere programma's

geparodieerd. In 1997 verdween hij van het scherm na een door de Raad van State ongegrond verklaard ontslag. Daarna was hij lange tijd actief als magazinemaker.



Theo Mertens, geboren te Boechout op 10 februari 1932 en op 71-jarige leeftijd op 31 maart 2003 in Edegem overleden. Hij was een Belgisch trompettist en muziekleraar.

Mertens maakte kennis met de trompet via de militairen die het café van zijn ouders in Boechout bezochten. Hij studeerde aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen. Op zijn zeventiende speelde hij bij de Antwerpse Filharmonie.

In 1952 werd hij solist in de Muziekkapel van de Gidsen en later doceerde hij kamermuziek en trompet aan de conservatoria van Antwerpen en Rotterdam. Hij had in zijn leven maar één echte vaste (halftijdse) baan: twintig jaar bij de Muziekkapel van de Gidsen.

Toen hij op het Brusselse conservatorium zat, begon hij op bals te spelen, wat in die tijd ongewoon was voor een klassiek geschoold muzikant. Mertens speelde onder meer met een koperensemble en had een eigen -kwintet.

In 1955 behaalde Mertens, samen met de trompettist Maurice André, de Prijs van Genève.

Terugblik

Café Darras in de PZ

21 februari 2025







Week van de Beweging

Het Belang van Bewegen

Bewegen is essentieel voor een gezond en gelukkig leven, ongeacht de leeftijd. Het draagt niet alleen bij aan de lichamelijke gezondheid, maar heeft ook een positief effect op de mentale en sociale welzijn. Tijdens de Week van de Beweging willen we iedereen een duwtje in de rug geven om meer te gaan bewegen en van alle voordelen van bewegen en te genieten.

Ook voor de bewoners van WZC Deken Darras is regelmatige lichaamsbeweging echter nog crucialer. Zij bewegen om allerlei redenen minder dan iemand die nog thuis woont. Het is daarom belangrijk om hen waar mogelijk te stimuleren om te bewegen. Dit kan bij de kine of de ergo, 1 of meerdere keren per week maar kan evengoed tijdens de zorg of met familie die op bezoek komt in het WZC.

Bewegen waar mogelijk en zelf nog zo actief mogelijk zijn zorgt voor heel wat voordelen waardoor de kwaliteit van leven veel langer hoog blijft en nog echt kan genieten van zijn/haar “oude” dag.

Fysieke voordelen

- **Behoud van spierkracht en mobiliteit:** Regelmatige beweging voorkomt spieraafbraak en helpt ouderen langer zelfstandig te blijven.
- **Verbeterde balans en minder valrisico:** Oefeningen zoals wandelen, fietsen en evenwichtsoefeningen verlagen het risico op vallen en botbreuken.
- **Betere conditie en hartgezondheid:** Beweging stimuleert de bloedsomloop en verlaagt de kans op hart- en vaatziekten.
- **Verminderde kans op chronische ziekten:** Regelmatig bewegen helpt bij het voorkomen of beheersen van diabetes, hoge bloeddruk en osteoporose.

Mentale voordelen

- **Verbeterde stemming en minder stress:** Lichaamsbeweging stimuleert de aanmaak van endorfines, die zorgen voor een gelukkiger gevoel.
- **Betere slaapkwaliteit:** Ouderen die regelmatig bewegen, slapen dieper en voelen zich overdag energiever.
- **Vertraagde cognitieve achteruitgang:** Bewegen stimuleert de hersenfunctie en helpt dementie en geheugenproblemen te vertragen.

Sociale voordelen

- **Meer sociale interactie:** Samen bewegen met anderen bevordert sociale contacten en voorkomt eenzaamheid.
- **Meer plezier en levenskwaliteit:** Actief blijven zorgt voor meer dagelijkse voldoening en zelfvertrouwen.

Laten we samen zorgen voor een actieve en gezonde levensstijl voor onze ouderen! Stimuleer om te bewegen en vergeet daarbij ook niet zelf het voorbeeld te geven door zelf ook voldoende te bewegen en/of te sporten !!!!

Op vrijdag 21 maart organiseren we in WZC Deken Darras tussen 14u en 16u een bewegingsestafette waar bewoners, familie, bezoekers, vrijwilligers, ... aan kunnen deelnemen.

Doe mee met de Week van de Beweging en zo zetten we samen stappen naar een vitaler leven!



WEEK VAN DE BEWEGING



17- 23 maart 2025



Gezonde voeding

Zorg dagelijks voor een gezonde en evenwichtige voeding. Eet op vaste en meerdere tijdstippen.



Goede nachtrust

Een goede nachtrust is de basis voor een goed humeur, een energieke dag vol van bewegen.



Mobiliteit van de bewoner

Probeer zo veel mogelijk om de bewoner zelf te laten bewegen in plaats van de bewoner rond te voeren.



Neem de fiets

De fiets nemen in plaats van de auto is een goede manier om extra te bewegen !!!



Wil je tips of heb je vragen neem contact met de kine of Jara



WEEK VAN DE BEWEGING

BEWE
GING

ERGO

KINE



DRUM je FIT

17-20 maart om 10u30 in leefruimte



BEWEEGESTAFETTE

vrijdag 21 maart van 14u tot 16u



zorg tielt 



DRUM JE FIT

maandag 17/03 De Lindelaan

dinsdag 18/03 Kastanjelaan

woensdag 19/03 De Beukendreef

donderdag 20/03 De Wilgenstraat

Telkens om 10u30
in de leefruimte



BEWE
GING

ERGO

KINE

Terugblik

Thé Dansant in de PZ

25 februari 2025





Familiegroep dementie

Dementie verandert de communicatie. Welke veranderingen juist plaatsvinden, hangt samen met de plaats van hersenbeschadiging en dus met de vorm van dementie en komt bij elke persoon anders tot uiting. Algemeen kunnen we stellen dat naarmate de dementie vordert, communiceren met een persoon met dementie moeilijker wordt.

Communicatie gaande houden met personen met dementie vereist specifieke vaardigheden. Personen met dementie verliezen immers het vermogen om te communiceren via de taal. Wij zullen dus moeten leren om onze communicatie af te stemmen op de emoties en de belevingswereld van de persoon met dementie. Aandacht voor lichaamstaal is hierbij zeer belangrijk.

In deze bijeenkomst staan we stil bij hoe je kan communiceren met én zonder woorden. Want het is heel belangrijk: de communicatie verandert, maar verdwijnt niet.

Mensen die wensen deel te nemen, kunnen zich inschrijven bij Jana Devos, telefonisch op het nummer 051/42 79 70 of via mail naar jana.devos@ztielt.be of mondeling in haar bureau in de inkomhal van het woonzorgcentrum.



THEMA

Communicatie: over spreken met en zonder woorden

08 april 2025

14u - 16u

Huyse Darras

Deken Darraslaan 17A, 8700 Tielt

Schrijf je in via:

Website: <https://www.alzheimerliga.be/ondersteuning/familiegroep/familiegroep-dementie-tielt>

Mall: tielt@alzheimerligavlaanderen.be

Tel.: 051/42 79 70

zorg tielt 

V.Z. Pagina 36 / Dementie 32 2024 Vlaanderen

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw • Rubensstraat 104/4 • 2300 Turnhout • T 014 43 50 60
M secretariaat@alzheimerliga.be IBAN BE87 3101 0355 8094 • BIC BBRUBEBB • BTW 0456.804.573
RPR Antwerpen, afd. Turnhout • www.alzheimerliga.be

Dementielijn
0800 88 100

Sfeerbeelden flatjes

Pannenkoeken ter ere van Maria Lichtmis

6 februari 2025



Valentijnsontbijt

14 februari 2025





Foto's uit de oude tijd

door Godfried Claerhout

Inhuldiging Kapel van den Roozeboom in 1944, de Kortrijkstraat nog met tramsporen en het postgebouw gebouwd in 1912 in de Kortrijkstraat, waar nu de ING bank gevestigd is.

Kapel van den Roozeboom in 1944



Kortrijkstraat met de oude tramsporen.



Oud postgebouw waar nu ING bank gelegen is.



Terugblik

Wafelenbak met Roger op De Beukendreef

26 februari 2025





Merci Roger!

Kruiswoordraadsel

Horizontaal

2. Vuurwapen – wijfjesschaap - gedachte
3. Onderwegzijnd – beschrijfbaar materiaal
4. Klompje planten – eerbied – zonder blos
5. Rustteken (muziek) – klimaatregelaar - overdreven
6. Rangtelwoord – op dit moment - bevestigingsmiddel
7. Aanstaande (afk.) - tabaksproducten
8. Bovenste dakrand – rit – biljartterm
9. Germaanse oppergod – honderd vierkante meter – kleine hoeveelheid
10. Toegangsprijs – vogel – ontkenning - reeds
11. Lokroep voor eenden - drank
12. Verbod – plus – ten tijde van
13. Uiterlijk voorkomen – rondhout
14. Betaalplaats – binnenschip – opschrift van een boek
15. Stukje tekst – uitmuntend
16. Meertje – broekdraagband - hertje

Verticaal

- B. Romeinse keizer – circusartiest – glad van oppervlak
- C. Keltische taal – ijdel - bladgroente
- D. Bloei maand – Griekse letter – muzieknoot - steekschuim
- E. Ontslag – niet uit
- F. Oud schip – niet even – stommeling - laagwater
- G. Natrium – roem – bekend
- H. Onmiddellijk nadat – mondeling - schuifbak
- I. Prehistorisch dier - label
- J. Teleurgesteld – kort en hard trekken – keurmerk op gewichten - mij
- K. Alfabet – persoonlijk voornaamwoord – laatste gedeelte - duivenhok
- L. Omzichtigheid - erbinnen
- M. Aanwijzend voornaamwoord – woestijnbron - bek
- N. Vetpuistje – kegelvormig – een zekere
- O. Uitbouw aan een huis – deel van een kolenkachel – ledige ruimte

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black	White	Black
2	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	Black	White	White	White	White
3	Black	White	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White
4	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White
5	Black	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White
6	White	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	Black	White	White	White	White
7	Black	White	Black	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	White	White	Black
8	White	White	White	Black	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	Black	White
9	Black	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	Black	White	White	White	White
10	White	White	White	White	White	Black	White	White	Black	White	White	White	Black	White	White
11	Black	Black	White	Black	White	White	White	White	White	Black	White	Black	White	White	White
12	White	White	White	White	Black	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	Black
13	Black	White	Black	White	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	Black	White
14	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	Black	White	White	White	White	White
15	Black	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	White
16	White	White	White	White	Black	White	White	White	White	White	White	Black	White	White	White

Woordzoeker

Zoek volgende woorden in onderstaande rooster, horizontaal, verticaal en diagonaal:

Albanees – chardonnay – bulldog – pionier – kapel – presentator –
 maart – hondenschool – rivieren – tramsporen – meren – post –
 Kosovo – leukemie – trompettist – puppy – voetballer - omroep

A	C	R	P	R	W	A	W	L	O	P	O	S	T	O	P
T	P	H	K	R	K	M	L	M	E	U	I	L	L	O	X
R	T	X	A	Y	E	K	U	B	B	U	L	L	D	O	G
A	V	R	C	R	H	S	O	K	A	L	K	L	O	P	I
M	O	I	O	W	D	W	E	S	R	N	R	E	Y	U	O
S	E	O	Y	M	Y	O	M	N	O	M	E	C	M	P	C
P	T	C	V	T	P	T	N	T	T	V	C	E	C	I	M
O	B	X	C	T	Y	E	K	N	K	A	O	K	S	O	E
R	A	K	H	J	J	Y	T	T	A	D	T	D	V	N	R
E	L	W	P	U	P	P	Y	T	C	Y	Q	O	P	I	E
N	L	M	P	O	P	M	B	N	I	C	K	B	R	E	N
B	E	P	O	M	M	K	N	J	Y	S	Y	A	R	R	T
T	R	E	E	O	M	R	O	E	P	W	T	V	P	N	L
O	M	A	A	R	T	P	L	R	I	V	I	E	R	E	N
H	O	N	D	E	N	S	C	H	O	O	L	M	M	M	L

Wist je dat ...

... er nieuwe vogels op De Lindelaan wonen?

Het gele vogeltje kregen we van Chelsea Polfliet, zorgkundige van de afdeling en het blauwe vogeltje kregen we van de broer van Christel Vanluchene, verpleegkundige van De Lindelaan. Wist je trouwens dat je de mannetjes van dit soort vogels een blauw bekje hebben? Zo kan je ze gemakkelijk onderscheiden van de vrouwtjes. Ze worden dagelijks verzorgd door Annie Gordier van kamer 163.



Wist je
dat?

... we een nieuwe onthaalbediende in huis hebben?

Emmy Van Compernelle kennen jullie waarschijnlijk nog van toen ze als schoonmaakster op De Kastanjelaan werkte. Na een opleiding administratie en een selectieprocedure werd Emmy uitgekozen tot onze nieuwe onthaalbediende. Ze werd daarom ook nog eens in de bloemetjes gezet door haar collega's van het onderhoud!

Veel succes Emmy met je nieuwe functie!



... we op vrijdagmiddag 28 februari 2025 op Winterwandeling gingen met de bewoners en familie?

We gingen wandelen door Tielt en gingen daarna een warme choco of koffie drinken in 't Vijverhof. Er waren heel wat familieleden aanwezig om mee te stappen...





Drankje van de maand



ALCOHOL
FREE

DRANKJE VAN DE MAAND

Appletiser

MET EEN PORTIE ZOUTCRACKERS

€ 2,50



WZC DEKEN DARRAS



Mappentrommel

Een man komt bij de dokter met een grote splinter in z'n tong. "Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?" vraagt de dokter. "Euh," antwoordt de man, "ik had een druppel jenever op een ruwe houten tafel gemorst."

Jantje zit op school en vraagt aan de juf of hij even naar de toilet mag. "Ja hoor." antwoordt de juf. Als Jantje op de toilet aankomt ziet hij dat het toilet papier op is. Jantje naar de juf: "Juf, er is geen papier om m'n gat af te vegen." "Maar Jantje, je mag toch geen gat zeggen, je moet bips zeggen." Jantje gaat weer terug naar de toilet met een rol papier, ziet hij ineens dat er een gat in de ruit zit. Jantje weer naar de juf: "Juf, er zit een bips in de ruit."

Zegt Fritz tegen zijn buurman: "Buur, we zullen geen last meer hebben van die vervelende mol, ik heb hem een half uurtje geleden gevangen, levend nog wel!".
Buur: "En wat heb je er dan mee gedaan?",
Fritz: "Wel, da's simpel, ik heb een put gemaakt en hem levend begraven!!"



Een knul gaat op een dag naar de vader van zijn liefje om hem de hand van zijn dochter te vragen.
"Oh, vergeet het maar!" krijgt hij te horen.
"Ik wil niet dat mijn dochter haar leven verknoeit bij een domme lul!"
De knaap kijkt de man recht in de ogen en zegt: "Ik ook niet, meneer, daarom kom ik nu juist haar hand vragen!"

Hoeveel politici zijn er nodig om een gloeilamp te vervangen? Vijf!
Eén om het te doen en vier om het te ontkennen.

Oplissing kruiswoordraadsel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1		N		M		F		Z		S		D		M	
2	G	E	W	E	E	R		O	O	I		I	D	E	E
3		R	E	I	Z	E	N	D		P	A	P	I	E	R
4	P	O	L		E	G	A	R	D		B	L	E	E	K
5			S	E	L	A		A	I	R	C	O		T	E
6	A	C	H	T	S	T	E		N	U		M	O	E	R
7		L		A	S		R	O	O	K	W	A	A	R	
8	N	O	K		T	O	E	R		K	E	T	S		A
9		W	O	D	A	N		A	R	E		I	E	T	S
10	I	N	K	O	M		K	A		N	E	E		A	L
11			E		P	O	E	L	E		N		S	P	A
12	V	E	T	O		E	N		T	I	J	D	E	N	S
13		G		A	A	N	B	L	I	K		R	A		I
14	K	A	S	S	A		A	A	K		T	I	T	E	L
15		A	L	I	N	E	A		E	M	I	N	E	N	T
16	P	L	A	S		B	R	E	T	E	L		R	E	E

't Kamielke

't Rijdend winkeltje gaat door op dinsdagnamiddag voor afdeling De Beukendreef, De Kastanjelaan, De Wilgenstraat en De Lindelaan.

Voor afdeling Het Beukenootje en De Bolsterdreef komt het rijdend winkeltje langs op **vrijdagvoormiddag!**

Wil je iets specifiek bestellen?

Geef dit dan door aan de dames van de winkelkar.



Dinsdag 4 maart 2025



Dinsdag 11 maart 2025



Dinsdag 18 maart 2025



Dinsdag 25 maart 2025

***Maak jij het lijstje,
ik maak het reisje...***



Openingsuren en spreekuren

■ Bezoekuren

Alle dagen van 08u00 tot 21u00

■ Onthaal – administratie

van maandag t.e.m. vrijdag
08u00 - 12u00 / 13u00 - 17u00

■ Polyvalente zaal

Open voor bewoners en familie tijdens de week en het weekend
van 13u30 tot 17u.

■ Maatschappelijk werkers, Lies Derluyn, Jana Devos

van maandag t.e.m. vrijdag
08u30 - 12u00 / 13u30 - 17u00

■ Voorzitter, Pascale Baert

Op afspraak

■ Moreel consulent

Op afspraak

Diensten van Zorg Tielt

■ WZC Deken Darras

Schependomstraat 4 – 8700 Tielt / tel.: 051/42 79 70
Infokanaal: zendernummer 999
Website: <http://www.ztielt.be>

■ GAW Residentie Ampe

Deken Darraslaan 19 – 8700 Tielt

woonassistent: Jana Devos

■ GAW Residentie Huyse Darras

contact: woonassistent@ztielt.be

Deken Darraslaan 17A – 8700 Tielt

■ Dagverzorgingscentrum De Living

Deken Darraslaan 17A / tel.: 051/40 62 76

■ Dienstencentrum 't Vijverhof / Thuiszorgdiensten

(Mobitwin centrale – Warme Maaltijden – Klusjesdienst)
Kortrijkstraat 68 / tel.: 051/40 26 46

Kapsalon

Kapsters Carine Lambert en Nancy Haerinck werken enkel op afspraak in het kapsalon op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Een afspraak maken kan via het verplegend personeel van uw afdeling of met de kapsters zelf.

't Rijdend winkeltje 't Kamielke en de rijdende bibliotheek

Wens je iets te kopen die niet in het assortiment zit, geef dit dan door aan de dames van de winkelkar.

Met medewerking van:

Directeur: Ellen Goethals

Redactieploeg: Bram Puype, Greta Van Keirsbulck, Marieke Coudenys